

# KERK & Leven

## EKEREN

WWW.KERKENLEVEN.BE

090720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 — 2050 ANTWERPEN

### Ellen in Peru



Kinesiste Ellen Van Hoeydonck straks een terug thuis

Verlig jaar vertrok onze Ekerse kinesiste Ellen van Hoeydonck naar Peru. We kennen Ellen als de dochter juffrouw Mieke (kleuterschool Bunt), oud-leidster bij de Scouts en Gidsen van Sint-Mariaborg en als kinesiste in de praktijk van Eric Johnson (Oordersweg). Binnenkort is ze voor even terug in Ekeren. Tijd dus om haar via e-mail aan het woord te laten.

In welke stad en streek kwam je daar terecht? "Ik ben in Ayacucho (hier Huamanga genoemd). Dit is de hoofdstad van de Provincie Ayacucho. De stad ligt midden in de Andes op 2700m hoogte. Vergis je niet aan het woord "hoofdstad", want Ayacucho is alles behalve modern en rijk. Het is een grote stad maar hoe verder je weg gaat van het centrum, hoe armer de wijken worden. Het is een grijze, arme stad met ongelofelijk veel uitlaagassen en auto's. Maar ze heeft ook iets mooi en aangenaam, maar dat is iets dat iemand die hier niet komt, niet kan beschrijven. Is het de zon, zijn

het de señoras van de campo die hier rondlopen in hun kleurrijke traditionele kleding, is het de rust die Ayacucho uitstraald, is het de gastrijke bevolking, is het mijn werk hier, het leukere eten.... Misschien is het wel de combinatie van alles."

En in welk project kwam je terecht? "Ik ben in 'Wasi Esperanza' (WE) terecht gekomen. Letterlijk vertaald uit het Quesha (oorspronkelijk taal van hier) 'Huis van hoop'. WE is een revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren met een fysieke beperking. We hebben een dagopvang waar er plaats is voor 6 kindjes met een beperking. Zij komen elke dag (niet in het weekend) van 9 u tot 15 uur bij ons. Ze krijgen hier therapie, eten, verzorging en animatie. We hebben ook een revalidatiecentrum waar de patiëntjes komen op afspraak. Elke patiënt komt 1 keer of 2 keer een uurtje in de week voor therapie en gaat dan terug naar huis. WE krijgt sponsoring van VZW Tumbador in België. Zonder Tumbador zouden we niet bestaan. We zorgen ook wel voor lokale fondsen, maar die zijn niet voldoende om het centrum draaiende te houden. Voor meer uitleg zie [www.tumbador.be](http://www.tumbador.be)."

Uit wat bestond je taak? "Mijn taak hier bestond uit het verbeteren van de kwaliteit van therapie van onze Peruaanse kinesisten hier in het centrum. Door lesjes te geven, de kinesisten mee te begeleiden tijdens hun therapie.... Door tips en tricks aan te reiken aan de verzorgsters in het dagcentrum, heb ik zo geprobeerd om mijn kennis en kunnen over te dragen aan het personeel hier. Om een voorbeeld te geven: ik heb een jaar lang lesjes gegeven over de normale ontwikkeling van het



kind. Als kinesist is het belangrijk dat je eerste weet hoe een kind normaal ontwikkeld voor je kan zien wanneer een kind een abnormale ontwikkeling heeft. Met foto's, filmpjes, babys in realiteit, theorie en praktijk heb ik geprobeerd om te iets bij te brengen. Je moet weten dat de kwaliteit van de opleidingen hier totaal verschillend is als in België. Wij mogen onze beide handen kussen dat wij kunnen genieten van deze kwaliteit van onderwijs. Dus het was niet zo gemakkelijk in het begin om het juiste niveau te vinden en wat de kinesisten wel en niet wisten. Als er een kinesiste in vakantie ging dan nam ik hun patiënten ook over.

We hebben ook 2 kleinere projecten naast het grote centrum in Ayacucho. San Miguel, een klein dorp waar we een kamer hebben waar we therapie geven. Hier ging ik elke maand 2 keer naar toe om de kinesist te begeleiden. Het andere project is Picharim, dit bevindt zich 6 uur rijden van Ayacucho en ligt midden in het regenwoud. Totaal een ander klimaat en omgeving, prachtig. Hier ging ik 1 keer in de maand naar toe om mensen met een beperking te helpen. We geven geen therapie, omdat 1 keer in de maand therapie geen nut heeft,



maar we proberen te zoeken hoe we de mensen hun kwaliteit van leven iets beter kunnen maken. Zoals het geven van orthopedisch materiaal, oefeningen voor thuis, aanpassingen van het huis, tips en tricks aan de ouders aan te reiken...."

Hoe zag een "normale" werkdag eruit? "Ik kan jullie geen normale dag beschrijven in WE, omdat elke dag hier wel anders was. We leven in Peru dus alles wat je gepland had voor een dag, dat kan zo veranderen en er is elke week wel iets speciaals dat te gebeuren stond zoals een uitstap, een medische campagne voor onze kinderen, een optocht om de bevolking te sensibiliseren.... We werken hier van 8 tot 13u. Dan is het een siesta van 2u, zellig, want er wordt hier echt wel een dutje gedaan tijdens de middag.

Ook ik, want deze hoogte vraagt veel van mijn lichaam. Ik slaap hier veel meer dan in België. En dan werken we van 15u tot 18u."

Tot wanneer blijf je? "15 September is mijn vlucht terug naar België. Ik ga maar 3 weken blijven, eigenlijk een beetje vakantie in België en vlieg dan terug richting Ayacucho. Ik heb beslist dat het nog geen tijd is om Ayacucho definitief te verlaten en ga hier dus nog wat blijven. De werkplannen zijn allemaal nog een beetje onduidelijk, maar de kans bestaat dat ik voor WE zou kunnen blijven werken. Deze keer niet als vrijwilliger, maar voor een loon. Maar dit zal allemaal duidelijk worden in Augustus.

Lees verder pagina 2

### 5 OP DE VOORGROND OVER OUDERS, KINDEREN EN HUN TOESTELLEN

Brits park lanceert een 'technologie-crèche' om wandelaars en bezorgers te wekken van hun tablets en gsm's en opnieuw naar de omgeving te doen kijken



© Corbis

### 8 DOSSIER SIMBA-OPSTAND IN 1964 BLIJFT EEN ZWARTE BLADZIJDE

Honderdvijftig, vooral Belgische, missionarissen werden in Congo gruwelijk vermoord door rebellen. Het was voor de missie het einde van een tijdperk

### 13 BISSDOMNIEUWS ANTWERPEN STEUNT CHRISTENEN UIT MIDDEN-OOSTEN

Een honderdtal Antwerpse christenen uit Irak, Syrië en Turkije en hun sympathisanten protesteerde tegen de terreur van ISIS tegen andersdenkenden

# ADVERTENTIE

wizje worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & LEVEN is een uitgave van Studicentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Filip Debruyne

**PLAATSELIJKE REDACTIE**  
André Claessens  
Waterstraat 16, 2180 Ekeren  
tel. 03 541 08 83  
gsm 0476 85 68 59  
andre.claessens@telenet.be

**ABONNEMENTEN**  
Julien Nielandt  
Gebr. Leemanstraat 23, Ekeren  
tel. 03 289 91 62  
gsm 0486 82 62 92  
julienielandt@hotmail.com  
rek.n. B.27 7775 9927 5473

**REDACTIE**  
Martine Tysmans  
Ondersweg 135, 2180 Ekeren  
martine.tysmans@gsmil.com

**PASTORES**  
**Paul Verhulst**  
pastoor Sint Lambertus  
Frans Lemaestraat 6  
tel. 03 541 67 68  
paul.verhulst4@telenet.be  
**André Claessens**  
pastoor Sint Theresia,  
Sint Laurentius, Sint Franciscus  
en federatie-coördinator  
Waterstraat 16  
Frans Sanders  
medewerkend priester  
Ferdinand Verbieststraat 75/12  
tel. 03 541 17 65  
frans.sanders@telenet.be

**Hilde Van Hoiweghen**  
parochiesecrétaris fed. Ekeren  
Lindamiel 59  
tel. 03 541 41 68  
gsm 0498 53 65 60  
hilde.van.hoiweghen@olympet.be

**PAROCHIESECRETARATEN**  
**Sint Lambertus**  
Frans Lemaestraat 6  
**Open Maandag, Woensdag en**  
**Vrijdag van 10.00 tot 12.00**  
**Donderdag van 19.00 tot 20.00**  
st.lambertus-ekeren@parochies.  
kerknet.be

Vervolg van pagina 1

Kan ik niet voor WE blijven werken dan zoek ik hier naar ander werk.

"Wat me altijd zal bij blijven...? Moelijk vraag...ik denk dat gewoon heel de ervaring me zal bij blijven. Het lang weg zijn van huis, de andere cultuur, de andere taal, de nieuwe job, nieuwe mensen leren kennen, de zon, de bergen, de glimlach op de kindjes en ouders hun gezicht, het gevoel hebben dat je iets bijdraagt aan de wereld ook al is het heel klein, mijn collega's, het reizen hier, jezelf leren kennen... Alles gewoon."

Raad je andere kinesissten hetzelfde aan? "Alle kinesissten die het overwegen om iets gelijkaardigs te doen, moeten niet twijfelen en gewoon de knoop doorhakken. Hoe het ook loopt het is een prachtige ervaring die niemand je meer kan afnemen en die je een totaal andere en juistere kijk op de wereld geeft. Je komt nooit terug als dezelfde..."

Hoe je nog een infoavond in Ekeren om te vertellen over je verblijf? "Ik denk dat mijn 3 weken al vol genoeg zijn in België, dus een infoavond zit er voorlopig niet in denk ik." (BVIDB)

## PAROCHIE NIEUWS

### SINT-LAMBERTUS

#### GINGEN ONS VOORNAARDE HEER

Op zaterdag 2 augustus overleed in het ZNA Jan Palrijn te Merkssem Mevrouw Francine Meir, weduwe van de Heer Willy Adriaens uit de Kruideilaan 34. De uitvaart had plaats in onze kerk op zaterdag 9 augustus te 11u.

Wij bieden haar kinderen, kleinkinderen achterkleinkinderen, die nu en familie onze oprechte deelneming aan met de verzekering van ons gebied.

Op dinsdag 5 augustus overleed Mevrouw Maria De Bruyn in haar woning Sterrestraat 10. Maria is de echtgenote van de Heer Jan Becnaerts en beide zijn zij altijd zeer actief geweest in onze gemeenschap. Maria was bestuurslid van het koor Con Amore, bestuurslid van het Dawidsfonds en van voetbalclub KSK Ekeren-Donk, lid van de Lustige Gans en van Okra Ekeren-cultuur.

De uitvaart had plaats op woensdag 13 augustus en werd verzorgd door het koor Con Amore. Wij bieden echtgenoot Jan, haar kinderen en kleinkinderen, haar moeder en schoonfamilie onze oprechte deelneming aan, wensen hen veel sterkte en de verzekering van ons gebied.

#### MEDEWERKERS

#### GEVRAAGD

Bij de aanvang van de vakantie, op donderdag 3 juli, kwamen we voor de laatste maal dit werkdag samen met het Parochieteam. Dit team, dat enkel jaren geleden nog negen leden telde, is momenteel teruggevallen op vier. Ons Parochieteam is dus dringend aan versterking toe. Bovendien stelden we vast dat ook verschillende mensen, die tot nog toe een belangrijke taak hadden in de parochie, vroegen om van die opdracht ontheven te worden. We zien ook hoe de actieve leden van onze gemeenschap sterk aan het verouderen is. Er is dus grote nood aan vernieuwing en verjonging op veelre gebied.

Zoonstond het idee om achteraan in de kerk een soort van urne te plaatsen met een indringende vraag naar medewerkers. Gedurende enkele weken, tot bij de start van het nieuwe werkdag, nodigen we iedereen uit namen te noteren met adres en eventueel ook een wenk voor een bepaalde opdracht, waarvoor die bepaalde persoon in aanmerking zou komen. Uiteraard mag je je eigen naam noteren, maar kijk vooral even rond in je buurt, bij familie of vrienden of daar geen verdoken en al te beschieden talenten aanwezig zijn. Als iedereen van onze kerkgangers of van onze parochianen zo enkele types zouden geven, dan hebben we vast, bij de aanvang van het nieuwe werkdag, onze handen vol om al die mensen te bezoeken. Uw Parochieteam rekent op u!

#### ORGELCONCERTEN 2014

Ook dit jaar gaat er in de Sint-Lambertuskerk weer een orgelfestival door. Behalve de mooie muziek is er ook bekijks: de spelende orgelst wordt beneden in de kerk op groot scherm geprojecteerd. Achteraf kan iedereen blijven napraten bij een aangeboden drankje.

Orgel Ekeren, de vereniging achter de orgelconcerten, maakte volgend programma op:

**Frank Agsteribbe (orgel) en Toshiyuki Shibata (fluit)** zaterdag 06/09/2014 - 20u00  
**Koen Maris (orgel) en Hilde De Roock - Kindervoorstelling (6+)** zondag 05/10/2014 - 16u00 ism Gezinsbond Ekeren

**Masako Honda (orgel) en Toshiyuki Shibata (fluit), Tomonori Takeda (klarinet), Eva Debruyne (hoobo) & Fabienne Vergalle (fagot)** zaterdag 25/10/2014 - 20u00  
Kaarten kosten 10 euro aan de kassa. In voorverkoop kosten ze 8 euro. Jongeren t.e.m. 18 jaar betalen niets.

Kaarten kan men bestellen via orgelconcerten@gmail.com, 03 256 1241 (K. Maris of van de Vla CC Ekeren (www.cckeren.be of aan de balie) U kan vriend worden van Orgel Ekeren voor tenminste €20. Er wordt dan voor u één gratis toegangskaart klaargelegd aan de kassa voor elk concert.

U kan hiervoor het gewenste bedrag storten op onderstaand rekeningnummer met duidelijke vermelding van uw naam: IBAN: BE20 6511 5131 4756  
BIC: KEYTBE BB