

Tumbador Telegram

JULI 2011

De vakantie en de zomerfestivals staan voor de deur, het heeft al heerlijk gezomerd en voor iedereen hopelijk kan genieten van wat verdiende rust, laten we jullie nog weten hoe het op het Tumbadorfront gaat.

Ouderbezoek in San Miguel

De ouders van vrijwilligster Veerle Deckers waren onlangs enkele weken op bezoek in Peru. Eerst lieten ze zich overdonderen door de schoonheid van het land, denk maar aan de Machu Picchu, de Colca-canyon, Cusco en het Titicacameer. En daarna namen ze de bus naar Ayacucho waar hun dochter hen met open armen stond op te wachten... net zoals nog heel wat andere mensen van het centrum. Hun volledige relaas, dat je kan nalezen op <http://veerledeckers.wordpress.com/> besloten ze met deze mooie conclusie:

"We konden met voldoening terugblikken op ons verblijf in San Miguel en Ayacucho.

De kennismaking met Tumbador in beide centra liet op ons een positieve indruk; hier wordt goed werk geleverd. Het project biedt opvang en therapie aan minderbegoede gezinnen met gehandicapte kinderen, het trekt de beperkte wereld van deze kinderen ietsje meer

open, het werkt gestaag aan een mentaliteitsverandering binnen de omgeving, het leidt plaatselijk mensen op om de toekomst van de centra te verzekeren en betekent als werkgever een inkomen voor een aantal Peruaanse gezinnen. Dat het niet altijd even gemakkelijk of simpel is, zagen we ook. Maar de volharding, inzet en motivatie waarmee gewerkt wordt, verdient daarom des te meer onze bewondering.

Een pluim op de hoed van Els, Perci, ...en al die andere onvermoeibare medewerkers.

Bij ons afscheid van

Heerlijk eten op benefiet

Op 28 en 29 mei was het weer zover. Uit heel Vlaanderen (of zelfs nog verder) kwamen sympathisanten van Tumbador hun buikje rond eten op onze benefiet. Allerlei overheerlijk Latijns-Amerikaanse gerechten stonden op het menu en konden naar keuze overgoten worden

met cocktails of andere verfrissende dranken. De editie van 2011 was een RECORDeditie: 130 mensen aten zaterdagavond

en nog eens 70 mensen lieten zich culinair verwennen op zondag. We hoorden niets dan positieve commentaren en zagen enkele voldane gezichten. En ook de op-

brengrst was een record: we haalden 1200 euro meer op dan bij de vorige editie! Uiteraard danken wij graag alle eters, maar

Wist je dat...?

1 op de 7 mensen in de wereld leeft met een handicap. Dat is zo'n 15% van de wereldbevolking en dus ongeveer een miljard mensen. Gelukkig zijn er organisaties zoals Tumbador en nog vele anderen om deze kwetsbare mensen toch enigszins te helpen.



Wist je dat...?

Wij hebben dit voorjaar 26

Wist je dat...?

Er zullen deze zomer op en rond

Wist je dat... ?

Wij hebben dit voorjaar 26 evenementen getapt in het Sportpaleis. Uiteraard heeft dit ook weer heel wat geld in het laatje gebracht. Bedankt aan alle tappers!

die andere onvermoerbare medewerkers.

Bij ons afscheid van San Miguel en Ayacucho begrepen we beter wat onze Veerle er vindt en bindt : de hartelijke mensen, warme vriendschappen, werk

dat voldoening geeft en een goed gevoel nalaat. En we beseften ook dat ze er in het kleine centrum van San Miguel niet helemaal alleen voor staat."

Wist je dat... ?

Er zullen deze zomer op en rond de weide van Werchter weer heel wat mensen van Tumbador te zien zijn. We nemen namelijk een deel van de beveiliging van de weide op ons, maar uiteraard zullen we ook af en toe een kijkje gaan nemen bij een van de concerten. Hopelijk is de zon van de partij!

San Rafael blijft groeien

De "Asociación Gissell" in San Rafael is volop aan het groeien dit jaar. Naast het schooltje dat al zijn uitbreiding heeft gekend met een nieuw klaslokaal voor de 22 enthousiaste kinderen die dagelijks naar het schooltje komen, staat het ondertussen bij de kiné ook niet stil. Het centrum begint naam te krijgen, dat is te merken aan de grote groep patiënten die dagelijks naar de therapie komen.

Er werd dan ook op zoek gegaan naar een tweede vaste kinesitherapeut (e) die Martita zou bijstaan om de grote groep patiënten te kunnen opvangen. Dat is Denise geworden, een vrouw van 25 jaar, net afgestudeerd als kinesitherapeute en ergotherapeute. Ze is een kleine maand in het centrum maar heeft haar draai al goed gevonden. Volgens de Tumbador-vrijwilligers ter plaatse staat haar zeker een toekomst te wachten in de Asociación want met haar kennis kan ze nog veel bijdragen aan het centrum.

Ook is er een nieuw project van start gegaan. Met hulp van de FUNDAP (Stichting voor de integrale ontwikkeling van sociaal-economische programma's in Guatemala) is er achter het centrum een tuintje aangelegd met groenten en kruiden, waar de kinderen in zullen kunnen werken. Tortrix en frisdranken maken plaats voor overheerlijke verse groentensoep! Een mooi initiatief waar de kinderen leren zaaien, oogsten en daarna de groenten gebruiken om een gezond 11-uurtje klaar te maken. De kinderen vinden het in ieder geval al prachtig om met hun handen in het zand te ploeteren! Afgelopen vrijdag hebben ze de eerste radisjes geoogst...

Een gezonde levensstijl houdt naast gezond eten ook gezond bewegen in...

en zo werd er ook naar de wijze kennis van de kinés geluisterd. Vanaf midden juni is er elke dinsdag een leerkracht lichamelijke opvoeding die de kinderen op een speelse manier in beweging brengt. Iets wat de kinderen allemaal heel goed kunnen gebruiken. De eerste les was al een groot succes. Stijve armen en benen werden eindelijk eens losgeschud. Met een enthousiaste "adios" was het duidelijk dat de leerkracht volgende week graag mag terugkeren.

De Asociación Gissell blijft duidelijk niet bij de pakken zitten en heeft een mooie vooruitgang geboekt waar we allen trots op mogen zijn!



De sterren, van dagcentrum van Ayacucho

Hallo, wij zijn Erika (10j), Ademir (5j), Paolo (2j) en Yemerson (7j) en wij stellen ons graag even kort voor. Ik, Erika kom samen met Ademir en Yemerson al het langst (4j) naar het dagcentrum.



Samen met de 3 dames die voor ons zorgen, Sandra, Zulma en Margot, beleven wij grootse avonturen in het centrum en tijdens uitstappen.

ons graag even kort voor. Ik, Erika kom samen met Ademir en Yemerson al het langst (4j) naar het dagcentrum. Stretchings krijgen vind ik absoluut niet leuk, maar ik amuseer mij wel enorm goed als ik met alles kan gooien en mensen voor de gek kan houden. Ik, Ademir, ben stiekem wel een beetje een vrouwenzot en geniet altijd van de kruiwedstrijden met Yemerson. Ik, Yemerson, ben de ster van ons centrum. Ik probeer altijd zelf vanalles uit: hoe ik mijn rolstoel kan voortbewegen, hoe ik mijn schoenen kan uitdoen, hoe ik iets uit elkaar kan vijzen... Ik, Paolo, ben nog wat klein en hou vooral van slapen, eten en op mijn duimen zuigen.

Wist je dat...?

We wilden graag gewoon nog eens BEDANKT zeggen. "Je hulp lijkt misschien een druppel op een hete plaat. Maar een kind zal maar het geluk hebben onder die druppel te staan".



Veel groeten en een fijne zomer(vakantie) gewenst!
Het Tumbador-team

Tumbador vzw - Revalidatie in ontwikkelingslanden
Ericalaan 42, 2920 Kalmthout - tel. 0497/65.01.89, fax 03/666.96.61
www.tumbador.be - info@tumbador.be - ING: 320-4437251-56