



Tumbador Telegram

December 2012-januari 2013

Dit is de Tumbador Telegram van januari 2013 maar u krijgt hem iets eerder dan normaal omdat we de drukke feestdagen graag vermijden. Toch willen we alvast onze beste wensen overmaken voor een gelukkig en gezond 2013 met de kerstkaart in bijlage. Voorts staan we natuurlijk ook even stil bij wat de laatste maanden op het Tumbadorfront hebben gebracht. En er is weer heel wat nieuws, zowel vanuit België als vanuit het zuiden. Gelukkig nieuwjaar!

Bijzonder succesvolle Meet & Greet

In het Lindner Hotel vlakbij het Antwerpse Centraal Station (www.lindnerhotelantwerpen.nl) brachten we op 25 november onze sympathisanten en medewerkers samen voor onze Meet & Greet. Na het voormiddagdeelte, waarin alle werkgroepen kort hun realisaties van 2012 voorstelden en hun plannen voor de volgende jaren, was het tijd voor de brunch. Zo maar even 125 mensen schoven aan voor een bijzonder lekker en gezellig samenzijn. Zelfs een delegatie van het consulaat van Peru was aanwezig! Tussenin spraken onze voorzitter Stefan en de onlangs uit Peru teruggekeerde kiné Maarten nog over wat er op het Tumbadorfront reilt en zeilt. Met een volle maag en weer wat meer kennis over Tumbador vzw keerde iedereen tevreden terug.



Onze welgemeende dank aan de mensen van het Lindner Hotel voor het gratis ter beschikking stellen van de zaal met prachtig uitzicht en natuurlijk ook aan alle enthousiaste aanwezigen!



Nieuws uit het zuiden

Busongeval in Peru

Op onze Meet & Greet hadden we het er al over: af en toe heb je als organisatie tegenslag. Midden november zou er een ontmoeting plaatsvinden tussen enkele kinderen met een handicap, hun ouders en personeel van onze projecten Ayacucho en San Miguel. Ze zaten alle 18 samen in een busje dat helaas onderweg naar San Miguel een ongeval had. De eerste dagen na het ongeval was het moeilijk een volledig beeld te hebben, maar al snel bleek dat er niemand zwaargewond of overleden was.



Tot op vandaag hebben enkele ouders en personeelsleden nog kwetsuren die nog verder moeten genezen. De kinderen hebben wonder boven wonder niets. Al bij al valt de eindbalans nog mee. Dit had veel erger kunnen zijn.

Het centrum zelf is natuurlijk niet op volle toeren kunnen blijven draaien, maar is ondertussen weer operationeel. Vanuit België hebben we alvast morele steun gegeven en een noodfonds ter beschikking gesteld, onder meer ook om de tijd te overbruggen tussen alle betalingen en de (eventuele) tussenkomst van de verzekering. Onze projectcoördinator en vrijwilliger ter plaatse hebben allebei een fantastische rol gespeeld om de ganse nasleep in goede banen te leiden, en we bedanken hen daarvoor van harte. We wensen iedereen nog sterkte voor het verder herstel!

Delegatie Tumbador vzw trok naar Peru: Een taxirit voor een zak appelsienen

Zoals aangekondigd in de vorige Telegram trok er in september een delegatie van drie



personen naar het revalidatiecentrum in Ayacucho en het centrum in San Miguel. Twee weken lang voerden ze er inspirerende gesprekken, zowel met het personeel ter plaatse als met lokale organisaties die een link hebben met personen met een handicap. Met al die informatie gaat de Zuid-werkgroep de komende tijd aan de slag. De volgende maanden zullen we hierover verder verslag uitbrengen, maar nu al iets over de soms "uitdaginge" manier om bij patiënten te geraken.

Patiënten die niet op eigen kracht in het revalidatiecentrum geraken worden per mototaxi opgehaald. Indien nodig neemt Tumbador de kosten op

zich. Anders wordt er al eens in natura betaald: een ritje voor een zak appelsienen!

David is één van de patiënten die door ons wordt opgehaald. David heeft diplegie, wat wil zeggen dat zijn onderste ledematen verzwakt

zijn. Hij komt tweewekelijks in behandeling in ons centrum Qam Hina Kani, waar Liesbeth (Belgische kinesiste) en Fidel (onze lokale medewerker) revalidatie geven. David wordt met de taxi opgehaald. Alhoewel, ook dat blijkt nog niet zo evident te zijn. Het laatste gedeelte van de weg naar het huis van David is namelijk niet berijdbaar voor de gemotoriseerde taxi.

David kan niet zelf lopen en een rolstoel heeft op deze

onverharde en ongelijke weg niet veel zin. Enig

alternatief voor de taxichauffeur is hem op de rug tot aan de verharde weg te dragen.

Wat zijn we blij met een taxichauffeur die zijn rol zo flexibel wil invullen!



Emilie Wouters vertrekt opnieuw naar Peru

Na een verblijf van 1 jaar als vrijwillige kinesiste in Ayacucho en na een terugkeer van twee weken in september, trekt Emilie begin december terug Peru-waarts. Deze keer verblijft ze er drie maanden, tot eind februari. Ze zal overkoepelend werken zowel voor het project in San Miguel als dat in Ayacucho.

Zij draagt er verder zorg voor de kiemen die gezaaid zijn in september tijdens het bezoek van onze delegatie aan Peru. Verschillende initiatieven die toen zijn opgestart

verdienen extra aandacht. En door een kracht ter plaatse verloopt de communicatie eens zo snel.

Daarnaast zal Emilie verder ook lesgeven aan het lokale personeel: concrete revalidatieoefeningen aanleren aan de kinesitherapeuten en tips geven aan de medewerkers van de dagopvang voor de kinderen met een handicap.

Ten slotte bereidt ze ook de komst van de twee vrijwilligers van St Jozef voor. Katrien en Katrijn die ook voor een tweede keer naar Peru terugkeren, blijven tot eind juni.



San Rafael, Guatemala: Radiomathon 2012

20 oktober was het moment voor de jaarlijkse radiomathon in San Rafael. Na een



drukke week van voorbereidingen was ook deze morgen iedereen weer vroeg uit de veren. De collectebussen die ieder jaar worden gebruikt waren van nieuwe foto's voorzien en het gevulde dagprogramma kon van start gaan.

's Morgens was er een defilé waardoor er flink wat mensen op straat te vinden waren. Hier werd natuurlijk flink gebruik van gemaakt door met de collectebussen rond te gaan. Er waren drie artiesten uit de hoofdstad uitgenodigd. Zij hebben hun eigen circus-show en zijn naar San Rafael gekomen om het project te steunen en met hun acts geld in te zamelen.

's Middags stonden de kinderen van Los Angeles Gissel even in de spotlights. Ze voerden verscheidene dansjes op waar ze

flink op geoefend hadden. En wat deden ze het goed!

De hele dag waren de moeders druk in de weer om eten te verkopen. En er is fink wat verkocht! Van de typische churascos (geroosterd vlees) tot gefrituurde bakbanaan, alles was er te verkrijgen! 's Avonds werd er door verscheidene artiesten gezongen en waren er nog kleine optredens. Vooral de circusacts van de drie artiesten waren een groot succes!

Al met al is er een kleine 1000 euro binnengehaald. Helaas veel minder dan voorgaande jaren maar aan de inzet van alle leraressen, moeders, kinderen en overige vrijwilligers zal het niet gelegen hebben. Laten we het er maar op houden dat ook hier de economische crisis helaas een beetje is doorgedrongen...



Sfeervolle muziekquiz

17 november, Kalmthout, 24 enthousiaste muziekquizploegen, tal van helpers, een enthousiaste presentator, een geconcentreerde jury, een mooie prijzentafel... Alle elementen zijn aanwezig om er een geslaagde 7^{de} muziekquiz van te maken. En dat werd het ook! De reacties waren heel positief, met blije gezichten als resultaat en een mooie opbrengst van 1263 euro. Onze welgemeende dank aan alle quizzers, alle helpers, het



“organisatiecomité” en ook aan onze sponsors. Ondermeer Palm zorgde ervoor dat heel wat mensen met een mooie prijs naar huis konden wandelen. En dan rest ons alleen nog te zeggen: “Tot volgend jaar in november!”

Recept van op onze benefiet:

Latijns-Amerikaanse lasagne

Het kookteam van onze jaarlijkse benefiet verklapt jullie nog snel voor het nieuwe jaar aanbreekt een van zijn succesrecepten. Misschien wel iets voor een van de komende feestdiners?



Je maakt een klassieke groentensaus met paprika, ui, courgette, aubergine en tomaat maar voegt daar extra pikante peperdew-pepertjes aan toe (te vinden in bokaal bij Delhaize).

Bij het gehakt zit als extra smaakmaker chorizo.

Bij één van de lagen kaassaus zijn hardgekookte eieren opgelegd.

Je vormt laagjes, te beginnen met

wat groentensaus, daarna vellen lasagne, gehakt en kaassaus, vellen lasagne, groentensaus en kaassaus etc. Dit doe je tot alle sauzen op zijn. Het geheel bestrooien met cheddar en zo’n 30-40 min in een op 175° voorverwarmde oven.

Wist-je-dat...

... onze volgende **algemene quiz** doorgaat op zaterdag 27 april 2013 in Kalmthout? Uiteraard volgt later nog meer informatie, maar je kan alvast beginnen studeren.

... Tumbador vzw op **facebook** ondertussen al zo’n 450 vrienden heeft? Natuurlijk mogen dat er altijd nog meer worden, dus maak ons gerust vriend op facebook. Zo kom je nieuwtjes vaak als eerste te weten.

... **kinesisten** die een unieke ervaring willen meemaken door in Guatemala of Peru vrijwilligerswerk te doen zich altijd mogen melden? Stuur een mailtje naar medewerkersbeleid@tumbador.be voor verdere info.

... we met een **gift van 40 euro** alle kinderen (een tiental) in de dagopvang van Ayacucho drie dagen eten kunnen even? U leest er alles over in de bijgevoegde brief.

Veel groeten en beste wensen van het Tumbadorteam!

