



Tumbador Telegram

Januari 2014

De warmste weken van het jaar staan weer voor de deur en met bijgaand kerstkaartje wil ook Tumbador vzw een plaatsje veroveren in jouw huiskamer. Over het reilen en zeilen in Peru lees je hieronder meer, maar je verneemt ook dat onze vzw een van de goede doelen van Music for Life is. Smelt jij ook voor Tumbador? Een gelukkig en gezond 2014 gewenst!

Music for Tumbador

Dit jaar biedt Studio Brussel via Music For Life



sympathisanten de kans om geld in te zamelen voor Vlaamse

vzw's die zich inzetten voor het algemeen welzijn van de mens. Natuurlijk kan Tumbador vzw niet achterblijven en daarom zetten ook wij ons beste beentje voor. Dit doen wij door middel van de verkoop van Originechocolade van Latijns-Amerika, de verslaving van bijna elke mens. Wie geniet daar nu niet van? Hiervoor werkt Tumbador samen met Chocolatier Dom uit Pulle en dit resulteerde in carrépralines, caraques en chocoladerepen die een ware streling zijn voor de ogen en niet te vergeten de smaak. Deze goddelijke lekkernijen worden ten voordele van Tumbador vzw aangeboden onder de vorm van chocoladerepen (5



euro/stuk) en originele pralines mét Tumbadorlogo (10 euro/doos).

Deze heerlijke chocolade en Tumbador-kalenders voor 2014 kunt u terugvinden:

- in verschillende bakkerijen in Kalmthout en Wuustwezel;
- op de kerstmarkt in Heide (20/12);
- of bestellen via www.tumbador.be of pr@tumbador.be

Natuurlijk kan je ook je steentje bijdragen voor Tumbador vzw in het teken van Music for Life en een eigen actie op touw zetten om geld in te zamelen. Alle ideeën zijn meer dan welkom op pr@tumbador.be.

Tumbador vzw - Revalidatie in ontwikkelingslanden
Ericalaan 42, 2920 Kalmthout - tel. 0497/65.01.89, fax 03/666.96.61
www.tumbador.be - info@tumbador.be
IBAN: BE20 3204 4372 5156 - BIC: BBRU BE BB

Geslaagde muziekquiz, ondanks beperktere opkomst

Op zaterdag 16 november organiseerden we onze 8ste muziekquiz. Die staat altijd garant voor veel sfeer, leuke prijzen en een avond vol amusement. Dat was ook dit jaar niet anders, ondanks de wat beperktere opkomst. Aan het einde van de avond niets dan lachende gezichten, wat ons uiteraard motiveert om volgend jaar weer een nieuwe editie te organiseren... hopelijk met heel veel ploegen. Bedankt aan de organisatie, de medewerkers en uiteraard de enthousiaste quizzers!

Nieuws uit het zuiden

De eerste maanden van vrijwilligster Ellen in Peru

Ellen Van Hoeydonck vertrok in september naar Peru om er een jaar als vrijwilligster voor Tumbador vzw te werken. Na een drietal maanden maakt ze een balans op.

Hallo Telegramlezers! Ik zit hier nu net geen 3 maanden en ik kan jullie vertellen, de tijd vliegt hier vooruit! Een 4de van mijn jaar is gewoon al voorbij! Alles begint hier een beetje op zijn plooi te vallen. De eerste indrukken zijn veranderd in dagelijkse routine. Wat niet wegneemt dat ik hier elke dag iets nieuws meemaak of eventjes met mijn mond opensta van verbazing.



Het werken in het centrum is heel gevarieerd. De laatste weken heb ik mijn eerste lesje voorbereid over 'de normale ontwikkeling van het kind', Naty (de jongste kinesist van het team) begeleid tijdens haar therapieën, zelf therapie gegeven en juwelen gemaakt voor het winkeltje. De grote variëteit en het gemotiveerd personeel maakt het werk zo leuk. Ik geef wel toe dat de culturele verschillen nu duidelijk worden en alles hier een heel andere aanpak nodig heeft. Alles verloopt hier duizend keer trager. Het is hier echt: 'als het vandaag niet is, dan is het morgen.' En voor een gestructureerd Belgisch meisje zoals als ik durft dat wel eens te wringen. Maar dat maakt de uitdaging des te groter! Vorige week was het de dag van de rechten van het kind. We hebben met het team en de kindjes van de Albergue op een markt gestaan met alle andere instanties in Ayacucho die werken met kinderen. Het was bedoeld om ouders, kinderen en sympathisanten te sensibiliseren. Voor de kindjes waren er spelletjes, ballonnen en in Ayacucho mag natuurlijk de overdosis aan snoep niet ontbreken. Het zijn hier snoepers! Anna, die kookt voor ons en de Albergue aan kant houdt heeft op 22 november het leven geschonken aan een flinke jongen, Seidel! Hij kwam met een keizersnede, woog iets meer dan 4 kg en was 54cm en natuurlijk zijn we met heel het team een kijkje gaan nemen. Mama en baby stellen het goed. En wij moeten ons hier nu proberen te redden zonder het lekkere eten van Anna. Wij gaan allemaal blij zijn als ze in februari terugkomt! Mijn Spaans? Dat begint te gaan, in de zin dat ik het beter begin te verstaan en dat ik kan uitdrukken wat ik bedoel en wat ik wil. Verder gaat het helaas nog niet, maar alles op zijn tijd. Het leuke is dat ik hier samen met Lizzie aan het leren praten ben. Lizzie is een meisje van een jaar of 4 dat elke dag naar de Albergue komt. We denken dat ze

Tumbador vzw - Revalidatie in ontwikkelingslanden
Ericalaan 42, 2920 Kalmthout - tel. 0497/65.01.89, fax 03/666.96.61
www.tumbador.be - info@tumbador.be
IBAN: BE20 3204 4372 5156 - BIC: BBRU BE BB

syndroom van Down heeft, maar dit is niet gediagnosticeerd. Ze speelt hier heel de dag met de andere kindjes en komt je af en toe verrassen in de oficina of in de praktijkruimte. Sinds ik hier ben aangekomen begint ze haar eerste woordjes te zeggen en ik mijn eerste woordjes Spaans. En zo leren wij samen elke dag nieuwe woordjes Spaans aan tafel en voeren wij kinderlijke conversaties in het Spaans. Praten met kinderen is zo veel gemakkelijker dan met volwassenen. Ze verstaan wat ik bedoel, ook al is mijn vervoeging of de volgorde van de letters in mijn woord niet helemaal juist. Terwijl volwassenen me steeds vragen Qué? Cómo? of eens met me lachen. Er wordt hier wel wat afgelachen.

Mijn nieuwe thuis, Ayacucho, is stoffig, grijs en arm, maar om een of ander reden woon ik hier heel graag. Ik denk dat het veel te maken heeft met het prachtig uitzicht over de bergen, de markt net onder het centrum, de zon en de mensen!

Kalenders

Nog op zoek naar een last minute kerstcadeau? Net als vorig jaar verkopen we bureau- (13 euro) en wandkalenders (18 euro), allemaal met professionele foto's van onze patiënten in Guatemala en Peru. Ze zijn niet alleen mooi, maar ook nog eens een garantie op een warm gevoel en steun aan de kinderen in Latijns-Amerika. Bestel je kalender via pr@taumbador.be met vermelding van wat je wenst en je adres, stort het bedrag en we bezorgen je zo snel mogelijk je kalender(s).



Wist-je-dat...

... onze **algemene quiz** op zaterdag 26 april 2014 doorgaat in zaal Erasmus in de Ganzendries in Kalmthout? De uitnodiging volgt in het nieuwe jaar, maar je kan het alvast noteren op je (Tumbador?)-kalender.

... je nog heel even **fiscaal aftrekbare giften** kan doen voor 2013? Als je in dit jaar minstens 40 euro hebt gestort, krijg je volgend jaar automatisch je attest om belastingvermindering te krijgen.

... je heel veel nieuwtjes op onze vernieuwde **website** www.tumbador.be kan vinden. Of je kan vrienden worden met Tumbador vzw op facebook!

... kinesisten die een **unieke ervaring** willen meemaken door in Guatemala of Peru vrijwilligerswerk te doen zich altijd mogen melden? Stuur een mailtje naar medewerkersbeleid@tumbador.be voor verdere info.

... we hopen dankzij de **ING Solidarity Award** 1000 euro te winnen? Daarvoor moesten we zo veel mogelijk stemmen verzamelen en uiteindelijk in de top 5 van de provincie Antwerpen belanden. Met meer dan 1000 stemmen voor onze vereniging zijn we uiteraard sowieso superblij en we hopen dat we op 12 december (nog steeds) in de top 5 staan. Bedankt aan alle stemmers!

Veel groeten van het Tumbadorteam!

Tumbador vzw - Revalidatie in ontwikkelingslanden
Ericalaan 42, 2920 Kalmthout - tel. 0497/65.01.89, fax 03/666.96.61
www.tumbador.be - info@tumbador.be
IBAN: BE20 3204 4372 5156 - BIC: BBRU BE BB