



Tumbador vzw

Revalidatie in ontwikkelingslanden

Ericalaan 42, 2920 Kalmthout - tel. 03/666.53.32, fax 03/666.96.61
www.tumbador.be - info@tumbador.be ING: 320-4437251-56

Nieuwsbrief december 2003

Hier zijn we dan weer met een nieuwe update van de laatste gebeurtenissen van Tumbador VZW! Voor diegenen die het nog niet weten, VZW Tumbador zet zich in voor mindervaliden in de derde wereld, voorlopig meer specifiek in Guatemala. De VZW is gegroeid uit een groep vrienden op initiatief van kinesiste Kim Caluwé, die in 2001 voor één jaar als vrijwilligster in "El Tumbador" ging werken. In tussentijd is Kim begin 2003 opnieuw voor vier maanden naar El Tumbador getrokken waar ze dankzij de eerste inkomsten van de VZW reeds aan enkele noden van het revalidatiecentrum kon tegemoetkomen. De VZW wil door middel van een aantal activiteiten op een blijvende basis logistieke hulp, onderwijs en steun voor socio-culturele uitstappen bieden. Via een uitgestuurde vrijwilliger ter plaatse blijft de VZW, u en wij samen op de hoogte van het reilen en zeilen van het revalidatiecentrum en de grootste lokale noden. Zo zorgen we ervoor dat het ingezamelde geld rechtstreeks terecht komt bij hen die er het meest nood aan hebben!

Verslag van benefiet 21 juni 2003

De benefiet was een groot succes : op een zonovergoten terras konden de mensen hun dorst lessen met een frisse cocktail en hun honger stillen met Zuid-Amerikaans getinte lekkernijen, zoals bananensoep, nacho's met dipsaus en

taco's. De veiling van de schilderijen van de hand van Bernard Claes brachten om en bij de 900 euro op! Daarnaast zorgde de drank en het eten, het winkeltje - samengesteld uit handgemaakte weefwerkjes van de plaatselijke Guatemalteekse bevolking, verkregen op grond van eerlijke handel - en de tombola voor een opbrengst van ongeveer 2000 euro! Met andere woorden, zeker voldoende om een vrijwilliger te sponsoren en daarnaast ook nog het revalidatiecentrum financieel bij te staan. Bedankt voor jullie aanwezigheid! (Olivia Hoornaert)



Foto: terras op onze benefiet

Kinesiste Barbara ter plaatse!

Barbara Vanden Bulcke volgt kinesiste Kim Caluwé op als vrijwilligster in Guatemala. Zij komt uit Herk-De-Stadt en is twee jaar geleden aan de KUL afgestudeerd als licentiaat kinesitherapie. Vervolgens heeft ze

nog een aanvullende opleiding Familiale en Seksuologische wetenschappen gevolgd. Begin oktober vertrok ze voor 6 maanden naar Guatemala. Van 's maandags tot 's zaterdags zal ze 's morgens mee instaan voor de revalidatie van de patiënten van het centrum. Op occasionele tijdstippen zal ze samen met de andere verantwoordelijke ter plaatse mee de randactiviteiten begeleiden, zoals bijv. uitstappen met de patiënten. Terwijl zij daar vooral praktische ervaring opdoet, zal zij van haar kant haar theoretische kennis kunnen overdragen aan de kinesist ter plaatse.

De VZW draagt volledig de kosten van de verzekering en inwonen en voor de helft de kosten van het vliegtuigticket heen en terug Zaventem-Guatemala City. Voor haar eten kan Barbara terecht in het centrum zelf.

"Ik voel me goed en nuttig in het revalidatiecentrum. Wegens het regenseizoen zijn er op dit moment minder patiënten (regen van mei tot oktober nvdr.), ongeveer 12 per dag. Het enige vervelende is dat er geen fatsoenlijke kine-tafel staat en op die manier wordt mobiliseren en positioneren van patiënten wel moeilijk. Ook een groter sportraam, koorden, katrollen en therabanden zouden goed van pas komen... Ondertussen voel ik dat ik veel Spaans bijleer en ga ik proberen om seksuele voorlichting en AIDS-preventie te geven" aldus Barbara in haar eerste verslag vanuit El Tumbador, Guatemala.

Tappers in het sportpaleis

Als Tumbador VZW steken wij een handje toe tijdens verschillende concerten in het Sportpaleis te Antwerpen. Wat doen we? We staan in voor één van de togen tijdens concerten. Komen helpen betekent een deel werken en een deel het concert meemaken. Voor dit alles hoeft je niks te betalen. Een stuk van de opbrengsten van de toog gaat naar Tumbador VZW. Wil je meedoen? Neem dan eenvoudigweg contact met ons op (stuur je e-mail naar

sportpaleis@tumbador.be) met vermelding van "sportpaleis", je naam, adres, telefoon, rijksregisternummer en e-mailadres. (Dirk en Veerle Maes, verantwoordelijken tappen sportpaleis)



Foto: onze toog in het sportpaleis

Wist je ?

...dat we heel spontaan de hulp hebben gekregen van **Ilse Vastiau**, doctorerend in farmacologie aan de faculteit geneeskunde, en dat zij vanaf heden zal vergaderen met het bestuur om te zien waar zij ons kan helpen?

...dat we het na een periode van druk werken tijd vonden om onze **website** up te daten en te verfraaien met enkele foto's? Ga dus snel weer eens een kijkje nemen : www.tumbador.be !

...dat **kinesiste Kim in januari 2004** weer naar El Tumbador vertrekt om het ingezamelde geld te besteden, rolstoelen en ander materiaal ter plaatse te brengen en om onze kersverse organisatie van het sturen van vrijwilligers te evalueren en Barbara te bezoeken?

... dat het **College van Essen** dit jaar via de **marsepeinactie** ons project steunt?

Op maandag 3 november heeft onze kinesiste Kim ons project in Guatemala aan de leerlingen van het eerste middelbaar uiteengezet.