



Tumbador vzw

Revalidatie in ontwikkelingslanden

Ericalaan 42, 2920 Kalmthout - tel. 03/666.53.32, fax 03/666.96.61
www.tumbador.be - info@tumbador.be ING: 320-4437251-56

Nieuwsbrief december 2005

Voor de kerstdagen grijpen we terug naar een aloude traditie en sturen we jullie persoonlijk per post een kerstkaartje met onze beste wensen voor de feestdagen! We hopen dat het kaartje een speciale plaats op de kast krijgt!

Van deze gelegenheid hebben we gebruik gemaakt om ook de nieuwsbrief eens uit te printen en mee te geven met de postbode. Want toegegeven: dit leest toch gemakkelijker dan achter de computer!

Geniet van de papieren versie van onze nieuwsbrief, maar vergeet niet om ook af en toe een kijkje te nemen op onze website. We doen ons uiterste best om deze up-to-date te houden en zo persoonlijk en volledig mogelijk te maken!

Veel leesplezier!

Onze benefiet!

Zaterdag 29 oktober, 15 uur. Onze vierde benefiet gaat van start in de Zonedauw! Met enkele nieuwe elementen zoals een rommelmarkt en een winterterras met jenever, maar ook vele vertrouwde activiteiten, o.a. kindersanimatie, tombola, Latijns-amerikaanse gerechten en een overzicht van de activiteiten van de vzw van het afgelopen jaar, was het een gevulde dag.

De informatiepanelen en projectiebeelden besteedden dit jaar wegens de recente gebeurtenissen (orkaan 'Stan') veel aandacht aan ons eerste project in El Tumbador. Het daarvoor ingezamelde geld (143€) wordt rechtstreeks doorgestort naar padre Fred. Peru en de start van ons nieuw project in Ayacucho werden extra in de verf gezet. De foto's van onze revalidatiezaal ginds waren vers van de pers.

Het 'restaurant' had zoals vorig jaar een overweldigend succes. De cocktails vloeiden rijkelijk en 's avonds werd geleidelijk de volumeknop wat hoger gedraaid zodat het accent verschoof van de tafels naar de dansvloer. Een mooie afsluiter van een mooie dag!

Hartelijk dank aan de vrijwilligers die ons voor de zoveelste keer heel hard geholpen hebben. De vele sympathisanten zorgden met hun aanwezigheid voor gezelligheid en ambiance! En niet te vergeten: dank aan alle gulle schenkers. We zamelden zo'n 1250€ bijeen, geld dat we zeker en vast goed zullen kunnen besteden!



Voor de uitslag van de ballonwedstrijd en foto's van de benefiet: surf naar onze website!

Mieke Demuyck en Heleen Sabbe in Ayacucho

Tijdens onze laatste benefiet konden we u nog net meedelen dat Mieke en Heleen in Ayacucho een huisje gevonden hebben dat geschikt is voor revalidatie. Zij en onze volgende kinesist-vrijwilligster, Tine, zullen er ook hun thuis hebben. Dit huisje is buiten het centrum gelegen, wat de huurprijs toch flink drukt. Toch is dit 'huisje-revalidatiecentrum in spe' goed bereikbaar. Enkele autobussen houden een beetje verder halt. Mieke heeft al foto's getrokken van het huisje en de omgeving. (zie website)

Tijdens de eerste weken van november hebben onze twee kinesisten zich bezig gehouden met 1001 dingen: huisbezoeken bij patiënten en hun familie om uitleg te geven over ons project -we richten ons in eerste instantie op kinderen en jongeren-, aankoop van basismateriaal voor de woonst, het laten maken van revalidatiemateriaal, sollicitatiegesprekken met plaatselijke verpleegkundigen,... We zijn immers van plan om een verpleger of verpleegster enkele basistechnieken van kinesitherapie aan te leren. Op deze manier staan onze (toekomstige) vrijwilligers er ginder niet alleen voor. Kinesisten zijn er spijtig genoeg in Ayacucho amper te vinden. Eentje uit Lima betalen, dat kunnen we ons zeker niet veroorloven. Het voordeel bij een verpleegkundige uit Ayacucho zelf is dat hij of zij het lokale dialect verstaat en kan spreken.

Op maandag 28 november kwamen de eerste patiënten naar onze 'Casa'. Meer informatie hierover in onze volgende nieuwsbrief. Op dat moment zal Heleen ook afgelost zijn door Tine, die intussen wel begint te watertanden om naar Peru te vertrekken!

Update van verslag en foto's vindt u op de website.

Tine Vanhullebusch gaat binnenkort naar Ayacucho

Eind juni 2005 hebben ze me in Leuven van de te harde aulabanken gegooid. Daar stond ik dan met mijn diploma "licentiaat in de kinesitherapie en revalidatie-wetenschappen". Al een tijdje kriebelde het om naar het buitenland te trekken als vrijwillige kinesitherapeute. Via de vzw Tumbador werd dit vage plan omgezet naar een concreet project in Ayacucho. Midden januari 2006 vlieg ik, Tine Vanhullebusch, naar Peru om Heleen en Mieke een handje toe te steken.

Het voelt goed aan dat ik een schakeltje ben dat, ondersteund door de vzw en samen met Heleen, Mieke en een lokaal team, stap voor stap een revalidatiecentrum kan helpen uitbouwen. Geleidelijk aan word ik in dit prachtig

avontuur meegetrokken. Ik verlang om nieuwe geuren op te snuiven, het enthousiasme van Heleen terug life te voelen, met ervaren Mieke te mogen samenwerken en Peruvianen te ontmoeten!

Tine

Fiscale aftrekbaarheid vanaf januari 2006

Jawel, het is zover! VZW Tumbador mag fiscale attesten uitschrijven.

Giften vanaf januari 2006 zijn fiscaal aftrekbaar als ze in de loop van het kalenderjaar minstens 30€ bedragen. Vermeld daarom je volledige naam en volledige adres waar we het attest moeten naar toe sturen. Voor meer informatie kan u altijd terecht op onze website onder de rubriek 'steunen'.

Wist je dat:

- we dringend op zoek zijn naar een P.R. die ons kan helpen met het zoeken naar sponsors om onze werkingskosten (zoals drukwerk) laag te houden. Interesse of ken je iemand? Laat het ons weten!

- de kwissers zich mogen verheugen op een eerste kwis t.v.v. Tumbador op 17 februari in Kalmthout. Verdere info volgt nog.

- de zekerste manier om onze informatie ook digitaal te ontvangen de deze is: stel info@tumbador.be in als contactadres in uw digitaal adresboek en dan belanden wij niet steeds in uw spammail.

Tot slot...

Hartelijk dank voor jullie steun tijdens het afgelopen jaar. We hopen jullie volgend jaar te mogen ontmoeten op één van onze activiteiten! Een gelukkig en voorspoedig 2006!

De Tumadorianen:

Veerle Hertling, Kim Caluwé, Ilse Vastiau, Dirk Maes, Stefan Hertling, Olivia Hoornaert en Irene Claes.